

**In deze Nieuwsbrief:**

1. Verenigingsnieuws
2. De jaarlijkse excursie
3. Tentoonstelling Airbornemuseum
4. De Romeinenweek
5. Een wagen vol verhalen
6. Aanwinsten bibliotheek en archief
7. Oproep leerlingen voortgezet onderwijs

**Verenigingsnieuws**

*Afscheid van interim-secretaris Wim Cleijne*

Op 17 april heeft het bestuur Wim bedankt voor zijn bijdrage aan het bestuur van **Marithaime**. Wim heeft op een zeer moeilijk moment in het bestaan van **Marithaime** de moed gehad 'burgerzin' te tonen door de vereniging de helpende hand te reiken. Veel tijd moest er besteed worden aan de vernieuwing van het bestuur met vier personen. Het dankwoord door de voorzitter ging vergezeld van een passend afscheidscadeautje.

Tot er een nieuwe secretaris is gevonden zal Henk Knol optreden als interim-secretaris. Kandidaten voor het secretariaat kunnen bij de voorzitter meer informatie over de functie krijgen. Zijn tel.nr. is tel. (0481) 35 14 50.

*Nog één keer de phishing*

Het Arrondissementsparket Den Haag heeft n.a.v. onze aangifte van oplichting een proces-verbaal opgesteld en voorgelegd aan het Openbaar Ministerie. Dit heeft de zaak geseponeerd wegens onvoldoende bewijs.

*Sectie WO II*

De gebroeders Jan-Willem en Ben Dalhuizen gaan de sectie WO2 versterken.

*Wandeling in Elst/Park Lingezege*

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob regio Arnhem/Nijmegen komt een dagje wandelen in Elst en in park Lingezege.

Feike Vlas zal de gids zijn voor de circa 30 deelnemers.

Zie <https://www.santiago.nl/arnhem-nijmegen>.

**De jaarlijkse excursie**

De jaarlijkse excursie vindt plaats op zaterdag 13 juni a.s. en voert ons naar Dordrecht.

Momenteel wordt gewerkt aan de organisatie van de dag en de kosten. Meer informatie en wijze van aanmelden volgt (ook op onze website).

**Tentoonstelling Airbornemuseum**

In het *Airbornemuseum* te Oosterbeek is tot en met februari 2016 de tentoonstelling 'Van Huis en Haard – Airborne Memories' te zien. Deze vertelt het ingrijpende verhaal van de evacuatie van de bevolking van Arnhem en omstreken in september 1944.

Het zijn verhalen van 'gewone' burgers, toen nog kinderen, en hoe zij die tijd ondergaan hebben.

Marithaime-lid Wijnand Rutgers, ex-Elstenaar en nu wonend in Houten, komt daar samen met zijn moeder uitgebreid aan het woord. De chaotische evacuatieperiode, wat er aan voorafging en de gevolgen van deze immense volksverhuizing.

Een indrukwekkend document en een bezoek meer dan waard.

Meer info op <http://www.airbornemuseum.nl>.

**De Romeinenweek**

Van 2 tot en met 10 mei 2015 is het weer Romeinenweek. Na een succesvolle eerste editie in 2014 zal in de meivakantie het grootste nationale Romeinenevenement weer losbarsten met veel activiteiten rond de Romeinse geschiedenis van Nederland en de Limes (de toenmalige grens van het Romeinse Rijk) in het bijzonder. Activiteiten in musea, archeologische diensten en verenigingen, bibliotheken, etc.



Zo is er tot en met 21 juni in *Museum Het Valkhof* in Nijmegen (Kelfkensbos 59) de tentoonstelling 'Van hun voetstuk - Romeinse beelden opnieuw ontdekt'. In deze expositie staan honderden restanten van levensgrote bronzen beelden centraal, gevonden langs de noordgrens van het Romeinse Rijk.

Ook wordt er een Limesreis gehouden van Xanten (start op 2 mei a.s.) via Nijmegen op

3 mei naar het eindpunt: het Archeon in Alphen aan de Rijn op 10 mei.

Deze en andere activiteiten zijn te vinden op de website: [www.romeinenweek.nl](http://www.romeinenweek.nl).

**Tip voor de leraren van de basisscholen:**

Op deze website zijn ook lesbrieven te downloaden, gemaakt voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Deze sluiten aan op de kerndoelen Oriëntatie op jezelf, Tijdvak 2 Grieken en Romeinen, canonvenster Romeinse Limes.

De onderwerpen zijn:

lesbrief 1. Zet de Limes op de kaart;

lesbrief 2. Proef de Oudheid;

lesbrief 3: 2000 jaar oude archeologische sporen van de Romeinen in Nederland

## Een wagen vol verhalen

*Een site bomvol tradities*

De website [www.eenwagenvolverhalen.nl](http://www.eenwagenvolverhalen.nl) is vernieuwd. De site die inmiddels is uitgegroeid tot de grootste database van Gelderse tradities en gebruiken, heeft een nieuw uiterlijk, meer mogelijkheden en een nog betere functionaliteit. Maar ook het lezen van de verhalen is nog leuker!



Bezoekers van de site hebben al honderden verhalen op de site geplaatst. Over de spookhond Kladdegat, spelen met een varkensblaas, het maken van kloten, het Woeziks Jupke verbranden, verse worst na de nacht-

mis, het takken zwaaien, brommer rijden zonder uitlaat en nog veel en veel meer.

Het project *Een wagen vol verhalen* is een initiatief van Gelders Erfgoed en Omroep Gelderland en te verspreiden via radio, tv, Facebook, Twitter en een nieuwsbrief.

Is uw verhaal al opgenomen in de verzameling?

*De wagen rijdt weer door Gelderland op tv.*

De wagen vol verhalen is weer onderweg voor een tweede serie op tv. Vanaf 30 maart is Renate Schutte samen met haar vaste begeleiders (koetsier Berry en zijn vader, koetsbediende Wijnand) elke maandagavond te zien bij Omroep Gelderland op tv. Vaste gezichten, zelfde wagen, maar met wat kleine aanpassingen. Zo heeft elke uitzending een thema en zien we in elke uitzending 'het gebruikenluik', waarin kinderen hun interpretatie geven van een traditie. Ook brengt een streekmuzikant op de wagen een ode aan zijn eigen regio.

## Aanwinsten Bibliotheek en Archief

Hans Saarberg, eigenaar van winkel Oorzaak voor gehoorproblemen aan de Grote Molenstraat heeft **Marithaime** een schilderij geschonken van de Grote Kerk, geschilderd door A. Otte. Voorts een pentekening van de Toren van Elst gemaakt door C. de Graaf op 21 augustus 1926.

Heeft u nog waardevol fotomateriaal, dagboeken? **Marithaime** houdt zich aanbevolen! U kunt hierover contact opnemen met Huib de Vries, tel. (0481) 37 25 75 of via e-mail [archivaris@marithaime.nl](mailto:archivaris@marithaime.nl).

## Oproep leerlingen voortgezet onderwijs

We willen graag in contact komen met leerlingen van het voortgezet onderwijs, die hun profielwerkstuk voor geschiedenis hebben gemaakt over onderwerpen, die te maken hebben met het verleden van de Betuwe of Elst in het bijzonder.

Stuur een e-mail naar [pr@marithaime.nl](mailto:pr@marithaime.nl).

Kijk voor meer informatie over **Marithaime** op onze website [www.marithaime.nl](http://www.marithaime.nl).