

Aan de grens van het Romeinse Rijk: bezoek deze zomer het Tempel | Kerk Museum Elst

Altijd al op bezoek gewild bij de unieke resten van de grote Gallo-Romeinse Tempel in Elst? Altijd al willen zien hoe Middeleeuwse kerken gebouwd werden op en met de resten van die tempel? En is het er nooit van gekomen? Doe het deze zomer!



Van 30 juni tot en met 26 augustus biedt het Tempel | Kerk Museum Elst de mogelijkheid om dat voornemen in praktijk te brengen. U kunt dan van alles te weten komen over die grote tempel aan de grens van het Romeinse Rijk. Bijvoorbeeld waarom deze drie dieren geofferd werden.

Het museum opent de deuren op elke zaterdag- en zondagmiddag van 13.30-16.30 uur, met een rondleiding om 14.30 uur (aanmelden niet nodig, €3 pp). Gesloten op 25 augustus.

Kunt u niet in de weekenden? Vraag dan een rondleiding aan (06 2090 2721) – €3 pp en geen extra kosten!

Voor meer informatie: www.tempelkerkmuseum.nl

